

DE BOOM IN

Boomhutten, ruige houten lodges en een hobbithuisje: in de **Vogezes** heb je geen excuus om in een standaard huisje of hotel te logeren.

tekst en foto's **LINDA KORBEN**

Met een enorm aanbod aan vakantiehuizen, dat met een paar muisklikken te vinden is, moet de zoektocht naar vakantiehuizen steeds meer vereeld worden. In de Franse Vogezes – een fjordachtig landschap met een perfect wandelnetwerk – hebben ze dat goed begrepen. Je vindt er steeds meer bijzondere logeeradressen. Zo werd vorig jaar Camping du Metty geopend, een kampeerterrein met accommodaties als een kleine houten woonwagen, steeple kampeerhutten en een 'bubble tent', een deels doorzichtige tent waarin je slaapt onder de sterren.

Op die camping vind je ook luxere opties, zoals ecologische, ofwel kamusse chalets met eigen keukens en sanitair. Het zijn bijzondere woonwagens, de woonkamer is extra hoog, er is een slaapkamer op de mezzanine en één van de wanden bestaat uit glas. Om optimaal te profiteren van het uitzicht over de vallei steekt het huisje aan deze kant ook een paar meter boven de grond uit. Binnen draait het allesomarmend dat weglicht alles te gelgewijst met blank hout en de inrichting is wit en minimalistisch om het ruimtelijke gevoel nog meer te benadrukken.

De ecologische doen hun naam eer aan. De huisjes zijn opgetrokken uit lokaal hout en duurzaam gebouwd, volgens een ontwerp dat campingorganisator Gic Legros samen met een lokale ambachtsman heeft bedacht. Door de bijzondere ontwerpen maak je meteen in een ontspannen vakantiemodus. De huisjes zijn ook prima geschikt voor verwarming heb je met uitzondering van de koude dagen van het jaar niet nodig.

Bijzondere logeeradressen leveren tussen beleving en comfort. Soms zijn ze meer een gimmick, waardoor je er niet langer dan een paar dagen blijft en niet zo snel terug komt. Maar er zijn plekken, zoals de ecologien, die beide weten te combineren.

Boomhut met hottub

Een jaar of vijf geleden kwamen de eerste boomhutten van Noordtoers-Frankrijk in de Vogezes: de Nids des Vosges. Directeur François Hocholle wilde de natuur met een vriend over dat bijzondere vakantiegebied blijven vaak niet echt comfortabel zijn. Samen hebben ze een mooi hun gezamenlijk idee een vakantie in een boomhut overnacht, maar hij vond de hoge prijzen niet in verhouding met het comfort.

Ze besloten het zelf beter te doen. "In de Vogezes, de

bergen waar we van houden." Hocholle: "We wilden een cocon scheppen waar je je mijlerover overal vindbaar voelt, maar wel met je geluiden dicht bij je." De nids of nesten zijn voorzien van een droog toilet, keukenhoekje en verwarming. Hocholle is erin overtuigd dat je niet aan comfort hoeft in te leveren voor een bijzondere beleving – juist niet: de nieuwe Deluxe boomhut heeft zelfs een hottub op het terras.

Dit soort plekken kun je niet zomaar een accommodatie noemen, zegt Hocholle, eigenlijk is het meer een jeugdruimte die uitkomt als je hier logeert.

Daar gaat ook voor de vorig jaar geopende Clairière aux Cabanes, een compleet dorp van bijzondere vakantiehuizen bij La Bresse. Als we hier rondwandelen, is het met al het witte over een filmtoneel: steeds doemt voor een ander fantasievol huisje op tussen de bomen. Net als bij Nids des Vosges en Camping du Metty gaan de accommodaties helemaal op in het omringende bos.

Er zijn verschillende boomhutten. Een daarvan is het bijzondere La Tribu Perchie bestaat uit drie ballen, verbonden met hangbruggen. Er zijn ook chalets – sommige met een eigen badkamer, andere met deegolven en een privébadkamer in een gigantisch houten slaakenthuis. In dat centrale slaakenthuis zijn ook de cabanes te door te vinden, een soort appartementen met een eigen entree en terras.

Hobbithuis

Alle accommodaties hebben een eigen thema. Zo vind je een huisje dat niet zou misstaan in *Lord of the Rings*. Soms zijn er zelfs historische feiten in verwerkt: het vissershuis (compleet met boot) is een verwijzing naar Joseph Remy uit La Bresse, een negentiende-eeuwse pionier op het gebied van viskweekerijen. En het Zwitserse huisje is een echtheden aan de barakken die Zwitserland doneerde aan de Inwoners van La Bresse, nadat het dorp aan het eind van de Tweede Wereldoorlog was geplunderd door de Duitsers. Boven de deur hangt de Zwitserse vlag, achter de woning staat een roestige legertruck.

Alles ziet er prachtig uit en de huisjes zijn ook echt wel comfortabel, maar sommige dingen zijn niet zo handig voor een gezinsvakantie van een week. Die boomhutten in het hobbithuis bijvoorbeeld: ze mogen er leuk uitzien, het zit toch niet echt lekker. Maar dat lijkt hier ook niet de bedoeling: dit is echt zo'n adres waar je een paar nachties sfeer komt proeven om inspiratie op te doen. Bij de Clairière aux Cabanes draait het om de beleving. En die klopt tot in detail.

BRESSE, LA - STREEK IN FRANKRIJK - IVM TOERISME NIET TERLOOPS



Boomhut La Tribu Perchie in Clairière aux Cabanes: drie ballen verbonden met hangbruggen.

3x slapen

€150 per nacht.
www.bal-d-ail.fr

Camping du Metty
Voor een scoorste innit eigen badkamer en ruimte voor 8/9 personen geldt een wandelreis van €150 voor twee nachten. Voor een week in een zespersoons-ecologische betaal je bijvoorbeeld in voor- en meezien €440. In het hoogseizoen €650.
www.campingdumetty.com

REISINFORMATIE

De Vogezes liggen op zo'n 600 km van Amsterdam. Het is een paradijs voor wandelaars dankzij het uitgebreide netwerk van veel 20.000 km aan paden, de prima bewegingszetting en het onderhoud dankzij La Club Vosgien, waarin lokale wandelclubs verenigd zijn – zelfs wandelrijden staan vormd op de wandelaars. Vanaf Camping du Metty kun je bijvoorbeeld via een diepgepad zo naar verschillende uitzichtpunten en de Cascade de Bouchet, een wonderlijk in een sprookjesachtig mooie vallei.
www.tourisme-bresse.fr



La Maison du Hobbit in Clairière aux Cabanes. Alles draait hier om de beleving.



In het vorig jaar geopende Clairière aux Cabanes is het of je over een filmset wandelt, zoals in deze La Poste du Trappeur. FOTO MICHEL LAURENT